

Feestdagen

De kerstboom kan weer (bijna) gekocht worden de kerstdagen komen er weer aan.



Anders, namelijk:

- Avond mis kerk
- Bezoek kerkdienst
- Dagje uit
- GA NAAR DE KERK
- Gewoon thuis niks doen... heerlijk!!
- Heilige mis, wat feitelijk het belangrijkste voor on is
- Misschien nodigd iemand me uit
- Op vakantie
- Samenzijn met je dierbaren en het leven vieren
- Thuis

Na de kerst staat 2017 voor de deur.



Ik heb een ander goed voornemen, namelijk:

- Afvallen
- Een eigen huis
- Elke dag goede voornemens te hebben
- Het zelfde als afgelopen jaar
- Ik ga een nieuw bedrijf starten
- Meer balans tussn werk en privé
- Meer genieten van het leven
- Nieuwe baan zoeken
- Stoppen met roken
- Tevredenheid koesteren, dierbaren meer koesteren, meer aandacht besteden aan sociale contacten, meer tijd nemen om te lezen
- We hopen gezond te blijven
- Weer gezond worden